



KLIMA-, ENERGI- OG
BYGNINGSMINISTERIET

Tale til brug for samråd K alm. del i KEB- udvalget vedrørende DTU's selveje af Risø Campus og etableringen af Risø Park

Risø Park – et spændende projekt

26. marts 2015

J nr.

/

Tak for ordet.

DTU arbejder sammen med en række partnere på at etablere en forskerpark med fokus på grønne, bæredygtige teknologier. Et centralt element i projektet er, at det skal gennemføres i et tæt samarbejde mellem forskere og erhvervslivet.

Det er et meget interessant projekt, hvis realisering jeg gerne vil bakke op om. Desuden kan projektet være med til at bidrage til regeringens langsigtede strategi om at gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler.

Tilbuddet til DTU

Regeringen ønsker at understøtte projektet ved at lade DTU erhverve de statsejede grunde, som forskerparken er tiltænkt at ligge på. Herved kan DTU selv stå for den fysiske



realisering af forskerparken sammen med de relevante samarbejdspartnere.

Derfor indledte Bygningsstyrelsen allerede i anden halvdel af 2014 på min foranledning en dialog med DTU om en eventuel overdragelse af de nødvendige arealer til DTU. De må gerne købe det.

Desværre for projektet har DTU har afvist tilbuddet med begrundelsen om, at DTU's selveje af Risø Campus er en forudsætning for realiseringen af Risø Park.

Vi må selvfølgelig respektere DTU's svar, men jeg vil ikke skjule, at jeg synes, at det er ærgerligt, at realiseringen af forskerparken kobles sammen med selveje diskussionen. Jeg mener, at man godt vil kunne realisere forskerparken, samtidig med at en afklaring af DTU's selvejeanmodning pågår.

Det skyldes, at DTU godt kan sende et klart strategisk signal til eventuelle forretningspartnere, hvis DTU satsede på at etablere Risø Park *enten* gennem SEA-ordningen *eller* ved, at de selv overtog de konkrete grunde. Det ville kunne vise DTU's engagement.



Der findes nemlig i dag en række forskellige forskerparker i landet, som er etableret i tæt samarbejde med danske universiteter, som *ikke* har selveje. Her er det universiteternes engagement, der synes at være afgørende.

Nogle eksempler er: Agro Business Park, der er etableret i Foulum lige ved siden af Aarhus Universitet. Det gælder også syddanske forskerparker: Forskerparken 10 i Odense er etableret lige ved siden af Syddansk Universitet og satser på velfærds- og robotteknologi. Den blev indviet i 1992 og huser i dag ca. 60 virksomheder. En anden park, som samarbejder med Syddansk Universitet, er Forskerparken Alsion i Sønderborg, som huser 22 virksomheder.

DTU's selveje af Risø Campus

Da spørgsmålet om universiteters selveje af deres bygninger hører under uddannelses- og forskningsministerens område, vil jeg derfor give ordet til Sofie Carsten Nielsen.